



JLS-Nytt

Jämtlands Lokalthistoriker och Släktforskare

Nr 4 - 2014

Årg. 35 Nr 139



*Föreningens styrelse och
redaktörer önskar er alla
en God Jul och ett Gott Nytt
År 2015.*

Ordförande

Kerstin Ellert, Näcksta 276
830 23 Hackås, 063-77 02 21
kerstin.ellert@nacksta.com

Vice ordförande

Ingegerd Richardsson
Sollidenv. 73, 831 43 Östersund
063-12 30 52
ingegerd.richardsson@gmail.com

Sekreterare

Pia Björnhed, Allégatan 20 K
831 37 Östersund, 063-10 27 76
pia@bjornhed.se

Kassör

Maud Tornving, Nyponvägen 21
831 62 Östersund, 063-10 19 41
maud.tornving@telia.com

Ledamöter

Kerstin Grahn
Brogränd 22 A, 831 41 Östersund
063-51 94 25
kerstin.e.grahn@gmail.com

Kurth Malmberg, Gärde 220
834 98 Brunflo, 063-205 92
kurthmalmberg@hotmail.com

Bo Svartholm, Frimans Väg 18
832 54 Frösön, 063-442 86
jamtrötter@gmail.com

Ersättare

Brita Brännström, Hallonv. 27
831 62 Östersund, 063-12 62 25
hob.brannstrom@spray.se

Wido Lith, Räntmästarv. 6,
832 44 Frösön, 063-51 37 19
jbwilith@hotmail.com

Jenny Henriksson
Tångeråsen 234, 83051 Offerdal
jennyhenriksson77@gmail.com

Om ni ändrar adress för
post eller mail, eller önskas
tidskriften istället som PDF-
dokument (i färg) kontakta
kassören (se ovan).

Revisorer

Villy Wiklund, 063-12 03 81
Örjan Löf, 063-51 93 88

Revisorsuppleant

Elsa Åsberg, 063-12 08 18

Redaktör o webbredaktör

Bo Svartholm, Frimans v 18
832 54 Frösön
063-44286, 070-627 6073
jamtrötter@gmail.com

Redaktionsgrupp

Inger Jonasson, Roddarv. 14 C
831 52 Östersund, 063-51 27 32
inger.jonasson@comhem.se

Margareta Olsson, Ärtvägen 120
831 62 Östersund, 063-12 15 47
margareta.olsson@lillsjon.net

Valberedning

Eva Eklund 063-621 57
Elsa Axelsson 063-12 35 94
Gun-Marie Blomqvist, 063-12 33 91

Träffvärdar

Gun-Marie Blomqvist, 063-12 33 91
Inger Jonasson, 063-51 27 32
Elisabeth Jämtning 063-304 84
Elsa Axelsson 063-12 35 94

Programgrupp

Inger Broman 070-344 06 61
ingbroman@gmail.com
Eva Sundin 070-689 92 62
tangtorpet@home.se
Kerstin Ellert, se ovan

Medlemsavgift 2015

Fullbetalande medlem 175:-
Familjemedlem och ungdom
(under 25 år) 50:-
JLS plusgiro 28 91 92-7 samt
bankgiro 715-6706.

Sid

3	Ordföranden har ordet.
4	Höstutflykt till Sundsjöbygden
5	Föreningsarkivet och bok om länets föreningsliv
6	Släktforskarlagarna i Karlstad
8	Medlemsmöten 2014 - en källa till kunskap
9	Skriv i Årsboken!
10	Premiär för släktforskning till sjöss
11	Presentationer
12	Kommande program.

Julkortet på sid 1 är från
Föreningsarkivets samlingar.

Hemsidesadress

www.genealogi.se/jamtland

Besöksadress:

Landsarkivet,
Arkivvägen 1, ÖSTERSUND

Postadress: c/o Riksarkivet,
Landsarkivet, Arkivvägen 1, 831 31
ÖSTERSUND

JLS-Nytt utkommer 4 gånger/år, cirka den 20:e i månaderna februari, maj, augusti och november. Artiklar, efterlysningar mm skickas till någon i redaktionsgruppen via e-post eller vanlig post. OBS! Ange alltid källorna till de inskickade artiklarna.

Tips och idéer om innehållet tages tacksamt emot.

Manusstopp till nästa nr är 20 januari 2015.

Eftertryck av texter endast med författarens tillåtelse. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.

Upplaga 340 ex

Ansvarig utgivare är Kerstin Ellert
Näcksta, Hackås
Redaktör: Bo Svartholm, Frösön
Tryck: Daus tryckeri Östersund

Ordföranden har ordet

Årets släktforskar dagar ägde rum i Karlstad. En rapport från dessa dagar kommer på annan plats i tidningen. Som vanligt var det trevliga dagar med föredrag och samvaro med andra släktforskare från hela Sverige. Vi får fortfarande beröm för att vi ordnade Släktforskar dagarna 2004 i Östersund. Det finns deltagare som säger att det var en av de bästa som varit. Vi kan vara stolta att vi genomförde dessa dagar i Östersund.

Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS) är en av de äldsta släktforskarföreningarna i landet. Den bildades 18 februari 1945. I en artikel i Östersundsposten den 10 februari 1945 under rubriken ”Släktforskning – ett trevligt och billigt nöje” intervjuades bokhållaren Albin Johansson om släktforskning och om planerna att bilda en genealogisk förening i Jämtlands län. I en annons inbjöds intresserade till ett sammanträde söndagen den 18 februari i Landsarkivets forskarsal där länsarkivarien R Swedlund även skulle berätta om hjälpmedel i släktforskningen.

Forskarsalen var fullsatt och det framgår av en kommentar i ett tidningsklipp att det även var damer närvarande, vilket man tydligen inte väntat sig. Medlemsavgiften blev 3:-/år, men man kunde även teckna medlemskap på livstid för 50:-. Albin Johansson valdes till ordförande. Övriga i styrelsen var rektor Alfred Mattesson, folkskollärare Einar Granberg, bokhållare Jonas Pettersson (Ridderberg), direktör K M Månsson, hemmansägare Olof Fredriksson och folkskollärare A Stafwerfeldt. En samling intellektuella herrar i Jämtlands övre skikt. Damer saknades i styrelsen. 1980 blev bibliotekarien Irma Ridbäck den första kvinnliga ordföranden.

Den första uppgiften blev att upprätta ett forskningsregister. Vid nästa årsmöte 1946 med middag efteråt står kommentaren ”Glöm inte att ta med ransoneringskort”. 1945 var antalet medlemmar 53 st. Toppen nåddes 2004 och åren framöver med ca 500 medlemmar.

1980 trycktes den första medlemstidningen och från 1983 kallas den detsamma som nu JLS-nytt. Nästa år är det alltså 70 år sedan föreningen bildades och då ska vi efter årsmötet den 14 april fira 70 år med middag, underhållning och kåserier. Alla medlemmar tillsammans med sina familjer är välkomna att fira tillsammans med oss. Mer information kommer i nästa JLS-nytt, men boka datumet redan nu i er almanacka så ni inte missar jubileet.

Kerstin Ellert

Nyheter

Alla volymer till kyrkoarkivens sekretessgräns i Jämtlands läns församlingar är nu färdigskannade/fotade både av SVAR och Arkiv Digital.

Register till kommunarkiven för Östersund och Åre har nu lagts in på resp. kommuns hemsida

Höstutflykt till Sundsjöbygden

En strålande vacker höstdag gjorde Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare en utflykt till Sundsjöbygden. Närmare 30 personer slöt upp vid Tavnäs föreningshus där Torbjörn Marklin, som var vår värd för dagen, visade och berättade om huset, dess historia och den verksamhet som bedrivits där genom åren. Han lyfte även fram nutida aktiviteter, som till exempel det Strindbergsspel som framfördes i föreningshuset för ett par år sedan. August

Strindbergs farfar var född i bygden.

Byggnaden uppfördes år 1904 av godtemplarlogen Thron och ägs i dag av Tavnäs föreningshusförening. Huset, som inte blivit omgjort genom åren, renoverades under 1970-talet och är i dag ett av länets byggnadsminnen. Till scenen i stora salen hör ett antal kulisser, nu restaurerade, som målades åren 1904-1905 av Olle Lindberg, född 1861 i Gevåg.

Efter att ha fått möjlighet att se oss omkring ordentligt i huset

förflyttade vi oss till Sundsjö kyrka där vår värd berättade om kyrkan och om en del av de föremål som finns där. Kyrkan invigdes 1836 av biskop Franz Mikael Franzén. Vi fick också tillfälle att se ruinerna efter den gamla kyrkan som revs 1830.

Dagen avslutades med fika i Torsängs hembygdsgård.

Text och foto: Margareta Olsson



Scenen med en av de målade kulisserna i fonden.

Föreningsarkivet ger ut bok om länets föreningsliv

Vill du läsa om Erik, som tidigt kom med i ungdomslogen och redan vid 11-12 års ålder hjälpligt kunde skriva protokoll, ställa propositioner och leda möten?

Kanske lockar berättelsen om Siv, som i sin ungdom motvilligt fick hoppa in som baderska i byns badstuga, och som absolut vägrade att borsta ryggen på den yngling som kom in och beställde ett karbad?

June berättar om en tid då man kunde gå sex-sju kilometer enkel väg för att se en film och Christina beskriver hur det gick till att ordna tunneldans.

Dessa berättelser, och många andra, kan du ta del av i den bok som i skrivande stund är under produktion på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Med start under år 2012 har Föreningsarkivet, med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen i Jämtlands län, drivit dokumentationsprojektet

”Människors mötesplatser. Om föreningslivets kulturmiljöer i Jämtlands län”.

Länet har präglats av ett livaktigt föreningsliv som lämnat spår i form av

hundratals föreningshus. Det kan gälla allt från ordenshus, kapell, folkets hus och bygdegårdar till gemensamma badhus och tvättstugor och de anläggningar som uppförts av de kooperativa ekonomiska föreningarna. Byggnaderna i sig har genom åren blivit dokumenterade via olika projekt, men väldigt litet

har skrivits och forskats kring dessa kulturmiljöers betydelse sett ur ett samhällspolitiskt, socialt och kulturellt perspektiv.

Intresset för att medverka i dokumentationsprojektet har

fotografier, och detta finns att ta del av på Föreningsarkivet. Genom deltagarnas engagemang har kunskapen om länets föreningsliv utökats.

Den kommande boken innehåller dels en övergripande redogörelse av folkrörelsernas och föreningslivets framväxt i länet och den betydelse detta har haft ur olika aspekter, dels ett urval ur det digra material som kommit in under projekttiden. Till detta kommer ett stort antal fotografier. Boken beräknas utkomma under december månad.

Kanske en lämplig julklapp? Håll utkik!



Vägvisare, från Föreningsarkivets föremålssamling.

varit stort. Drygt 30 studiegrupper och/eller enskilda personer runt om i länet har arbetat med att dokumentera både föreningshusen och den verksamhet som bedrivits där genom åren. Vi har fått in allt ifrån personliga minnesberättelser till omfattande dokumentationer, ibland också kompletterade med

Text och foto:
Margareta Olsson,
projektsamordnare,
Föreningsarkivet

Släktforskardagarna i Karlstad.

Förbundsstämman: Vid förbundsstämman valdes en ny ordförande för förbundet. Han heter **Erland Ringborg**. Han började släktforska som 16-åring när han sommarjobbade på Svenskt Biografiskt Lexikon. Efter arbetsdagens slut gjorde han sin första antavla med hjälp av den rikliga litteratur som fanns. Efter studentexamen i Lidingö läste han latin och historia vid Stockholms universitet. Engagemang i studentkåren ledde dock till att hans yrkesliv fick en annan inriktning. Han var ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer 1966-67. Under 30 år arbetade han inom Utbildningsdepartementet bl.a. som chef för Skolöverstyrelsen. 1998 blev han chef för Svenska institutet under Utrikesdepartementet med uppgiften att sprida kunskap om vårt lands samhälle och kultur och främja utbyte med andra länder. Att man faktiskt kan ha glädje av sin släktforskning i tjänsten var en upptäckt han gjorde under

de sju åren på institutet. I samarbetet med Ryssland och de baltiska länderna var det en tillgång att i invigningstal kunna belysa de historiska sambanden genom att lyfta fram egna anfäder – och faktiskt också en anmoder – som på olika sätt utmärkt sig på andra sidan Östersjön.

Som pensionär tyckte han att det skulle vara roligt att utnyttja sina erfarenheter som ämbetsman



i föreningsverksamheten. Sedan september 2010 har han varit Genealogiska föreningens ordförande. Nu är han nybliven ordförande i Släktforskarförbundet.

Stämman filmades i år och länken till stämman finns på Rötters hemsida för de som vill se vad som diskuterades på stämman, men inte hade möjlighet att delta fysiskt.

På stämman diskuterades - om man ska återuppta ordförandekonferenserna och om man ska dela upp stämman och släktforskardagarna på två olika träffar. Frågan ska utredas.

- om man ska fortsätta med dödskvivan från året 1860 till 1900, vilket är troligt med hjälp av ett EU-projekt vid Stockholms universitet.

- om man ska ge ut ett pris till årets släktbok, vilket beslutades.

Vi fick också information om den nya distriktsindelningen inom folkbokföringen som ska börja gälla den 1 januari 2016. Den kommer att bygga på hur församlingarna såg ut den 31 december

1999. Indelningen ska vara långsiktig och inga förändringar ska kunna ske. Distrikten ska namnsättas under hösten 2014 och allt ska vara klart 2015. De har

problem med hur man ska göra med de enklaver som en församling har inom en annan församling. Det kan tex vara gamla fäbodas som är bebodda men som hör till en annan församling.

Föredrag:

Det var som vanligt många intressanta föredrag under helgen. Själv lyssnade jag bl.a till:

- Christopher O'Regan som berättade om 1700-talet. Lika intressant som vanligt fast jag har hört honom flera gånger bla för några år sedan vid ett föredrag i Östersund.

- Martin Dackling berättade om Släktgårdar utifrån sin doktorsavhandling om släktgårdarnas historia. Han menade att släktgårdar inte har så lång historia som många tror för man

flyttade ofta och bytte gårdar med varandra förr. Han sade också att i den nya släktgårdsutredningen som är på gång så räknas även adoptivbarn och fosterbarn som släkt om de övertar gården när man räknar släktgårdens historia. Alltså inte bara blodsband. Vid tidigare undersökningar har man bara räknat blodsband.

- Ett mycket intressant föredrag var Eva Kaijser som berättade om Svenska hem – den sanna historien om fröken Frimans krig. Hon har forskat fram uppgifterna till TV-serien och boken som hon skrivit om Svenska hem. Det kommer en fortsättning av serien som handlar om kvinnogrupperns kamp för kvinnlig rösträtt. Eva arbetar intimt tillsammans med de som gör TV-serien, så alla fakta blir rätt.

- Björn Lippold berättade om Knekten i helg och socken. Han är chef för Centrala soldatregistret som finns tillgängligt på nätet. En nyhet var att Soldatregistret för Jämtland kommer med i det Centrala registret inom en snar framtid. Han berättade om soldaternas liv och villkor. Han har för några år sedan besökt Östersund och JLS och berättat om knektar på ett medlemsmöte.

Det blev även ytterligare några föredrag. Det är alltid svårt att välja mellan alla intressanta föredrag om det är tre stycken samma tid.

Kerstin Ellert
Ombud för JLS på Förbundets stämma och besökare på Släktforskardagarna.

JLS MEDLEMSMÖTEN – EN KÄLLA TILL KUNSKAP

Som medlem i JLS har jag ju förmånen att få ta del av nya och spännande saker vid föreningens medlemsmöten. Programgruppen gör ett mycket förtjänstfullt arbete med ta fram intressanta föreläsare och ämnen.

Det första av höstens medlemsmöten som jag tog del av handlade om Bernhard Nordh och hans kontakter med Härjedalen. Föreläsaren **Carina Strömberg**, f.d. chef för Landsarkivet i Härnösand och sekreterare i Bernhard Nordh-sällskapet gav en bild av författaren med tonvikt på hans anknytning till Härjedalen.

Bernhard Nordh föddes 1900 på en gård i Björklinge, Uppland. Modern var piga och Bernhards far var husbondens son. Pigan dög dock icke som svärdotter utan sades upp. Bernhard växte upp hos sina morföräldrar för att vid sju års ålder flytta hem till mamman och hennes nya familj. Började tidigt arbeta – barnarbete förekom allmänt i statarsverige. Efter att ha haft flera olika jobb kom Bernhard 1918 till Hissmofors för att söka arbete vid kraftverksbygget. Men där låg allt arbete nere på grund av spanska sjukan. 52 av 60 arbetare var sjuka och Bernhard fick ta hand om de döda och vårda de sjuka. När arbetet väl kom igång igen fick han inget arbete utan reste till Östersund och sökte arbete och fick då jobb som potatisplockare.

Han fick tidigt kontakt med litteraturen och främst då arbetarlitteraturen. Efter att ha skadat sin arm i samband med torvbrytning började han skriva och 1937 kom hans stora genom-

brottsroman ”I Marsfjällets skugga”. Flertalet av hans romaner utspelar sig i södra lappmarkens fjälltrakter men han reste också till Härjedalen där han kom i kontakt med fjällprästen Georg Granberg, som också var författare.

Bernhard Nordh skrev tre böcker med innehållet förlagt till Härjedalen; ”Fjällbruden” ”Bodil Jonsdotter” och ”Bågskytten”. Mycket av innehållet i böckerna speglar hans egen barndom och uppväxt som oäkta barn till en piga och kampen att ta sig fram i livet. Carina berättade om innehållet i böckerna och det inspirerade till att ta ett omtag när det gäller läsandet av böckerna. Han skrev sammanlagt 27 böcker och 370 noveller. Böckerna är översatta till flera språk.

Vid medlemsmötet den 7 oktober fick vi förmånen att lyssna till **Sten Rentzhog**, f.d. chef för Jämtlands länsmuseum Jamtli som berättade om sin senaste bok ”Tänk i tid. Se framåt genom att blicka bakåt”. En bok som beskriver nyttan med historia. Det är oerhört viktigt att hämta kunskap ur det förflutna och vägen till det förflutna heter historia. Han skiljer mellan begreppen; det förflutna och historia. Det förflutna är allt som har varit och hänt fram till det ögonblick som just passerat. Historia det är vår kunskap om denna verklighet

och arbetet med att utforska det. Vi behöver historia för att upptäcka vad som pågår och varför det blivit som det blivit. När det gäller framtiden handlar det om att förmågan att se runt hörnet beror det på vår kunskap om vad som varit. Ur historia föds övertygelsen att ingenting är givet, framtiden är påverkbar och att demokratin förutsätter historia. Ibland hör man någon säga när det sker något speciellt – oftast katastrof, kris etc. – ”att man inte lärt sig av historien”. Det är spännande med historiens långa trådar och synd att man inte alltid hämtar kunskap och erfarenhet från dessa. Det är roligt med historia.

Den 4 november fick vi lära oss mer om vad man kan hitta på Rötter, släktforskarförbundets hemsida. **Brita Brännström och Bo Svartholm** guidade oss genom de olika funktionerna bland annat hur man kunde hitta andra släktforskare som forskar på ”min” släkt. Det var en ny värld som öppnade sig och det blir säkert ett antal besök hemma vid den egna datorn. **Arne Ahlström** berättade om hur man kangå till väga forskningsmässigt om man har ett barnhusbarn i sitt släktmaterial. Han började med att ge en bakgrund till företeelsen barnhemsbarn och administrationen kring barnen. I dessa akter finns en hel del värdefull information – om man har tur. Barnhusbarnen

transporterades till Jämtland av förbönder som åkte till Stockholm med varor och tog med sig barnen på returren. Det hände att alla barn inte kom fram till resmålet utan hade stannat efter vägen om någon vid något rastställe blivit förtjust i barnet och helt sonika behållit det.

Det har också varit fler medlemsaktiviteter som jag inte kunnat delta i. Medlemsmöten är intressanta och trevliga och ger möjlighet att tala med andra släktforskare över en kopp kaffe och hembakat bröd.

JLS finns också med i Kultur-

föreningar i samverkan (Kfis) som anordnar en årlig publik föreläsning. I år hade man inbjudit **Carl-Göran Ekerwald** som föreläste under rubriken ”Kärlek på gamla dar”. Denne 90-åriga Jämtlandsfödde författare trollband en till sista platsen utsåld lokal (244 personer) med sin berättelse om hur kärleken kan slå till på äldre dagar. Han mötte Sigrid Kahle när hon var 82 år och han 87. Han berättar också varmt om sin hustru Anna som gick bort 2009 efter att under en längre tid varit drabbad av Alzheimer. De hade då levt tillsammans i nästan 70 år. Carl-Göran

Ekerwald är en imponerande föreläsare som utan manuskript kan hålla ihop en så levande och fantastisk föreläsning. Man har, när man går hem, bilden av den fantastiska Sigrid Kahle på näthinnan fast man bara får höra beskrivningen av henne och hennes kläder och smycken. De var tvillingsjälur och deras korta samvaro fylldes av spirituella samtal. Carl Göran Ekerwalds senaste bok ”Kom, madame fru” handlar om de 1288 dagar och nätter som han och Sigrid fick tillsammans. Sigrid Kahle dog den 31 december 2013.

Inger Jonasson



Skriv i årsboken

Har du löst knepiga problem i din släktforskning? Har du haft nytta av mindre kända arkiv? Är du kunnig på ett speciellt område inom släktforskning eller historia?

I Släktforskarförbundets årsbok 2015 behövs bidrag som är till både nytta och nöje för släktforskaren. Texterna ska förmedla metodiska kunskaper, nya sätt att använda källor eller på andra sätt kunna ge ny kunskap till den som släktforskar.

Kontakta årsbokens redaktör Eva Johansson på e-post: arsboken@genealogi.se och berätta om din idé. Sista inlämningsdag för manus är 1 januari 2015.

Mer information om hur lång din text bör vara, skrivregler för årsboken och annat nödvändigt att veta hittar du på Rötter – www.rotter.se

- Publikationer
- Släktforskarnas årsbok.

JLS - Nytt Nr 4 2014
Premiär för släktforskning till sjöss

Varför släktforskning

Det är viktigt att lära känna sin historia för att veta vem man är. Att släktforskning är i ropet visar ju alla TV- och radioprogram så som "Vem tror du att du är", "Allt för Sverige" och "Släktband". Släktforskningen har ju också naturliga kopplingar till hembygdsvetenskapen.



Tack vare att digitala kopior av arkivmaterialen är tillgängliga via internet kan man sitta hemma i lugn och ro bläddra i de gamla handlingarna och bedriva sin forskning. Exempel på arkivmateriel är kyrkböcker, domböcker, soldatregister, historiska kartor mm.

Varför till sjöss

Lämna vardagen, koppla av och träffa liksinnade i avkopplande miljö. Lyssna på intressanta föredrag och få tips i släktforskning. Vi räknar med att du också får tillfälle att träffa representanter för våra organisationer och arkivtjänster.



Välkommen ombord

DIS-Filbyter inbjuder till en temakryssning om släktforskning på Silja Lines fartyg Galaxy, som går mellan Stockholm och Åbo. Under ett dygn får du chans att lyssna på flera intressanta föredrag och träffa olika utställare.

Kryssningen inleds på söndagskvällen med föredrag av den kände historikern Chistoffer O'Regan. Därefter äter vi gemensam middag.

Under måndagen kan du lyssna på olika föreläsningar och besöka de olika utställarna. Välkomna att fylla den 300 platser stora föreläsningssalen!



Kryssningen kommer att äga rum 19 - 20 april 2015.

Ytterligare information om arrangemanget hittar du på DIS-Filbyters hemsida www.dis-filbyter.se. Här hittar du program, utställare, priser och var och hur du anmäler dig.

Arrangören DIS-Filbyter är en regionförening inom Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, DIS.

DIS, landets största släktforskarförening med idag cirka 25 000 medlemmar, grundades 1980 och har nästa år 35 år bakom sig.



Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt berättar om sin familj och bok den 13 januari

Boken Eisfeldt – en surrealistisk familj utgiven av Bohusläns museums förlag presenterades första gången i samband med 2014 års bokmässan i Göteborg. De tre författarnas gemensamma arbete med det kulturhistoriska forskningsprojektet, och sammanställandet av publikationen, har pågått i sex år.

Framställningen följer huvudsakligen i kronologisk ordning familjen Eisfeldt generation för generation. Samtidigt belyses resandefolkets

främstakonstart–**cirkus**. Huvudperson är lindansaren och akrobaten Friedrich Eisfeldt från den lilla staden Ellrich i mellersta Tyskland. Tillsammans med sin danska hustru Concordia Kuni-gunda Kunst kommer han till Stockholm 1839. Paret ger sig ut på en mångårig resa i Ryssland, Finland och Baltikum. Turnén startar 1841 och familjen återvänder inte till Sverige förrän 1853. Vid återkomsten har familjen vuxit, den består nu också av sex barn. Friedrich och Concordia avlider båda alldeles i början av 1860-



talet, och äldsta dottern Bertha tar då över ledningen för akrobatsällskapet. De flesta av paret Eisfeldts barn och barnbarn kommer att hela livet turnera i Sverige och utomlands, oftast i egen regi men ibland också tillsammans med andra artisttrupper. Sin fasta punkt har

klanen Eisfeldt, åtminstone till en början, på Södermalm i Stockholm. De eisfeldtska sällskapen rör sig i hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Östersund besöks ett antal gånger av familjens cirkusar, vaxkabinett och menageri. Intressant och värt att lägga märke till är de självständiga kvinnorna – två av Friedrichs döttrar blir själva cirkusdirektörer. Författare till boken är Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun.

Föreläsning 2 december med Håkan Persson om Åse kalkbruk, en industrihistoria.

Håkan Persson, uppvuxen i byn Åse, 4 mil väster om Östersund. Lärare vid fritidspedagogutbildning i Östersund och fritidsledarlinjen på Birka folkhögskola. Dramatiska Institutet Stockholm 1986/87, medialärare vid Birka folkhögskola. Dokumentär- och beställningsfilm varav 6 dokumentärer har visats på SVT. Den senaste var ”Beredskapsårens

hjältinnor” 2012. Fotointresset har varit en röd tråd genom hela livet. Numera ägnas tiden åt foto.



Presentation av Eli Widmark, som föreläser 19 januari.

Jag är född i Verdal 1942. Utbildad interiörarkitekt. Jag skrev ”*Tränder äktar jämte*” 1968 då jag flyttade till Sverige. Historieintresset har växt under åren och i synnerhet är kopplingarna mellan Jämtland och Trøndelag intressanta. Föredraget handlar om ”*De gruvliga morden på Garnes gård 1806*”.



Presentation av Olof Edin, som kommer 18 februari.

Är 1:e antikvarie på Jamtli med ansvar för bebyggelse och kulturmiljö. Har bl.a. studerat konstvetenskap, etnologi och statsvetenskap på Stockholms universitet. Magisterexamen i konstvetenskap med inriktning på arkitekturhistoria. Bor på släktgården i Näverede i Stugun där han är sjunde generationen i släkten.



JLS - Nytt Nr 4 2014

<p>Medlemsmöte Landsarkivet Tisdag 2 december kl 18.00 Julmöte med glögg och skinkstut samt lotteri. Ta gärna med vinster!</p>	<p>Åse kalkbruk, en industrihistoria Håkan Persson berättar kalkbrukets historia, visar en film om bruket samt låtar oss lyssna till en intervju med en kalkbruksarbetare. Se presentation sid 11.</p>	Ordinarie värdar
<p>Medlemsmöte Landsarkivet Tisdag 13 januari kl 18.00</p>	<p>Min farfar var svärdsbrukare. Ann-Charlotte Nilsson-Eisfeldt berättar om sin familj och sin bok. Se presentation sid 11.</p>	Ordinarie värdar
<p>Medlemsmöte Landsarkivet Måndag 19 januari kl 13.00</p>	<p>De gruvliga mordena på Garnes gård 1806 Eli Widmark berättar. Se presentation sid 11.</p>	Programgruppen
<p>Medlemsmöte Landsarkivet Tisdag 3 februari kl 18.00</p>	<p>Föremålen berättar. Margareta Olsson och Anita Brandén håller i träffen. Ta med dig ett föremål som du vill berätta om.</p>	Ordinarie värdar
<p>Medlemsmöte Landsarkivet Måndag 16 februari kl 13.00</p>	<p>Kyrkogården berättar Byggnadsantikvarie Olof Edin berättar. Se presentation sid 11.</p>	Programgruppen
<p>Medlemsmöte Landsarkivet Tisdag 3 mars kl 18.00</p>	<p>Tre släktforskare berättar om sin forskning Mer information i nästa JLS-Nytt</p>	Ordinarie värdar
<p>Öppet hus Släktforskningens dag Landsarkivet Lördag 21 mars kl 11-15</p>	<p>Släktforskningens dag Tema: Norden Mer information i nästa JLS-Nytt</p>	Styrelsen
<p>Årsmöte och 70-årsjubileum tisdag 14 april kl 18.00 Snäckan och Matsalen Östersunds sjukhus</p>	<p>Årsmöte och därefter middag med underhållning Mer information i nästa JLS-Nytt</p>	Styrelsen

Från den 1 september 2014 hjälper JLS till med släktforskning på Landsarkivet tisdagar kl 13-16. Ni är välkomna om ni har fastnat på något och behöver hjälp vidare, vill ha läshjälp eller tips på källor mm.

Avsändare: JLS
c/o Maud Tornving
Nyponvägen 21
831 62 Östersund