

# Jämtlands läns släktforskarförening

Meddelande nr 10  
Maj 1982  
Red: Elis Svensson

## MJÄLLESTIGEN PÅ FRÖSÖN

Som vi berättade i januari-bladet arrangerar föreningen en vandring efter Mjällestigen, söndagen den 23 maj. Vi samlas vid P-platsen kl 14.00. Se vidstående skiss och vägbeskrivning. Arkivarie Kjell Hoffman kommer att berätta om utgrävningarna vid fornborgen förra sommaren.

Informationsskyltar som berättar om de olika platserna finns uppsatta vid 15 stationer längs stigen. Den är 1,4 km lång och tar ca 45 minuter att gå.

## FRÅGOR OM SLÄKTFORSKNING

Ett tack till Jean Forsström för hjälpen med Aron Bjärms förfäder. Säkerligen är Bror Stormats i Leksand mycket glad över både uppgifterna och den personliga kontakten. Men Bror har ett problem till: förfäder till hans mormors far Olof Nilsson-Backlund. Olof Nilsson var född i Näs 15/7 1824 och uä son till Anna Olofsdotter f 8/1 1798. Anna vistades i Näs omkr ett år när sonen föddes, men före och efter sonens födelse finns hon i Hackås. Anna gifte sig 28/11 år 1830 med fältjägaren Olof Sköld f i Skålan 20/4 1808 och inflyttad till Hackås och Näcksta 1830. Tacksam för svar.

B.L.

### 5. Sökes:

Föräldrar och födelseort för Erik Norberg, f ca 1729, d i Stugun 1797 18/7, bosatt i Strömnäs by.

Föräldrarna till Hans Jonsson, f i Faxälven, Näskott 1812 18/10 och gift 1836 m Anna Persdotter ifrån Faxälven.

B.W.

### 6. Sökes:

Föräldrarna till Lars Erichsson hem.-äg. Faxälven, Näskott f 1626 d 1710 26/6, gift med Anne Ollsdotter, Vike, Rödön, d före 1689.

E.S.



## Vägbeskrivning

Om man väljer att åka buss så tar man nr 1 vid Stortorget i Östersund och åker till Mjällevägen på Frösön. Bussen stannar på Önevägen och det är bara att följa vägen en liten bit tillbaka, mot bussens färdriktning. Snart får man syn på Mjällestigens informationstavla och där börjar stigen.

Med bil kör man Vallaleden ut mot Rödösundet. Vid en BP-mack alldeles efter det höga berget på vänster sida svänger man åt vänster. Vid tredje tvärgatan tar man sedan till vänster än en gång och efter ca 100 m finns en P-plats på vänster sida. Där börjar stigen.

## Mjällestigens sträckning

Längs Mjällestigen finns skyltar som berättar om de olika platsernas historia. Leden går på småvägar och stigar. Den går upp genom skogen till fornborgen på Öneberget. Därifrån har man vidsträckt utsikt över Storsjöbygden. I de brantaste partierna ner från berget finns ledstänger att hålla i. Sedan fortsätter vandringen förbi platsen där man funnit en mammutbete, vidare förbi Frösö sjukhus ner till stranden av Storsjön. Från stranden vandrar man sedan genom hagmark upp till Mjälle kulle med tingsplats och gravhögar.

## ÅRSMÖTET DEN 4 APRIL 1982

Jämtlands läns släktforskareförening kunde vid sitt årsmöte på Birka folkhögskola se tillbaka på ett år som präglats av stor livaktighet. 22 nya medlemmar har höjt medlemssiffran till 106 vid årets slut och dessutom hade ytterligare ett 20-tal tillkommit under de tre första månaderna av 1982.

Det är också ett varierat program som erbjudits medlemmarna under året med föredrag, studieresor och studiebesök, exempelvis vid Statsarkivet och Vetenskapssällskapets bibliotek i Trondheim. Föredragen har berört sådana ämnen som "Källorna till emigrationen", "Hantverkare i Östersund vid 1800-talets början", "Torpare under Huså bruk" "Gamla mått, mål och vikt" m m.

Släktforskarträffarna har även omfattat praktiska anvisningar t ex "Att släktforska i studiecirkel", "Om anförluster", "Hur jag spårar upp gamla fotografier", "Att dokumentera genom 'Min årsbok'".

Vid årsmötet medverkade riksdagsledamot Stina Eliasson med ett inspirerande och fängslande anförande om arbetet i Nämnden för Nordiska museet, där hon är ledamot, samt orienterade om förslaget till den nya namnlagen.

Ny ordförande blev Birgit Wikström, efter Irma Ridbäck som avböjt återval. Den nya styrelsen fick i övrigt följande sammansättning: vice ordförande Birgit Linderström, kassör Kjell Hoffman, sekreterare Elis Svensson, övriga ledamöter Kjell Risberg, Olle Sefastson och Sven Schylberg.

Suppleanter: Irma Ridbäck, Frans Järnankar och Inga Rosell.

Elis Svensson

## RAPPORT FRÅN MÖTET DEN 2 MAJ 1982

Jämtlands läns släktforskareförening är en regional förening med medlemmar över hela länet. För att stärka samhörigheten mellan medlemmarna har föreningens styrelse utsett lokalombud i varje kommun.

Den 2 maj samlades styrelsen och lokalombuden till en överläggning på landsarkivet. Sammanträdet leddes av ordföranden i föreningen Birgit Wikström.

Under konferensen tryckte flera av deltagarna på behovet av ett nära samarbete med hembygdsföreningarna. Både släktsläktforskarna och hembygdsföreningarna har ett stort intresse av att ta del av varandras material. Släktforskarnas arbete med personhistoria berikar hembygdsföreningarnas samlingar. Till stor nytta för släktforskaren är också att få ta del av det lokalhistoriska material som finns hos hembygdsföreningarna.

Föreningens styrelse fick också i uppdrag att kontakta Heimbygda och ta upp samverkansfrågorna.

En annan punkt som avhandlades under konferensen var kontakterna med biblioteken. Genom tillgången på mikrofilm material har släktforskningen vuxit och blivit en av våra större folkrörelser. Släktforskaren kan numera komma mycket långt i sitt arbete genom att via biblioteket låna in mikrofilmer och forska på hemmaplan.

Även här fyller lokalombuden en viktig roll som kontaktpersoner med de kommunala biblioteken.

Föreningen arbetar f n med att få fram en släktforskarförteckning, som ska tillställas hembygdsföreningar och bibliotek.

Under dagen inventerades också behovet av kurser för släktforskare. Mest angelägen syntes en kurs om metodfrågor (forskningsmetoder) vara. Styrelsen fick i uppdrag att skissera vidare på en sådan kurs.

Fortsatt utgivning av medlemsbladet liksom studiebesök och studieresa till Härnösand finns också med i den arbetsplan som lokalombuden fick ta ställning till.

Lokalombud för föreningen är: Birgith Carlsson (Berg), Märtha Åhlund (Bräcke), Frans Järnankar (Härjedalen), Johan Gustafsson (Krokom), Stina Eliasson (Ragunda), Birger Källberg (Strömsund), och Sylvia Forss (Åre).

Irma Ridbäck

## DU MEDLEM!

Har Du något bra namn på medlemsbladet? Du kanske också har synpunkter på vad "bladet" bör innehålla. Hör i så fall av Dig till sekreteraren Elis Svensson. Hara 2208, 840 43 Hackås. Tel. 063-410 21.

Nästa medlemsblad utsändes under augusti.

## HEM ÄR DET?

Under denna rubrik är det fritt fram för våra medlemmar att berätta något om sig själva och vad de sysslar med inom släktforskningen. Välkommen!

Hej!

Vid senaste styrelsesammanträdet bestämdes att vi skulle presentera oss i medlemsbladet. "Uppskjut inte till morgondagen det Du kan göra i dag"! Börja alltså i dag med att intervjua människor i Din närmaste omgivning. Alltid kan uppgifterna komma till pass någon gång i ens framtida liv även om de just nu verkar helt oväsentliga. Själv började jag vintern 1943/44 att fråga mamma och en moster om våra släktingar. Dessa "kråkfötter" låg sedan i glömska i många år. I början av 1960-talet hade jag förmånen att få delta i en veckoslutskurs på landsarkivet i släktforskning men då fanns det bara mamma och en moster kvar av en syskonskara på 8.

Birgitta-dagen 1971 startade vi en cirkel i släktforskning bland medlemmar i Näs hembygdsförening. Det var från början planerat med en deltagare från varje by i Näs och att den deltagaren sedan skulle sprida intresset för släktforskning i sin by. Planer är ett och förverkligande ett annat. Men vi fortsatte sedan i en cirkel: "Fråga om framtiden" vilken följdes av "Din bygds framtid" och slutligen en cirkel om "Torp och torparminnen".

Personligen tycker jag nog att släktforskning och hembygdsforskning är alltför mycket invävt i varandra och jag kan inte tänka mej att ägna mej åt bara den ena biten. En ovärderlig hjälp i mitt sökande bakåt i tiden var min far som hade förmånen att nå nästan ända fram till 95-årsdagen och dessutom vara klar i tankarna till sista andetaget. Vi har haft tillgång till flera "levande uppslagsböcker" i vårt sökande i Näs. Därför kan det inte nog många gånger framhållas att de som har äldre personer i sin närmaste omgivning bör ta tillvara möjligheten av personliga informationer om släkten och vad som skett i bygden under deras levnad.

Släktforskarföreningen blev jag medlem i när det blåstes liv i den för ett par år sedan. En del veckoslutskurser och cirklar har det blivit

under årens lopp för min del. Det är nästa så att jag är litet trött på kurser. Mitt intresse blir alltså släktforskarträffar där vi kan träffas och i några mindre grupper ventilera gemensamma problem. Det kan gälla bygder, byar, enskilda gårdar, torp eller förfäder. Eftersom jag inte är pensionär är vardagen full av andra bestyr och problem och det blir fritiden som får användas till studier av gångna tider.

Med vänliga hälsningar  
Birgit Linderström, Oldberg, Fåker

\* \* \* \* \*

## JAMTLI 70 ÅR

Under Jamtlis jubileumsvecka 6 - 13 juni inbjuder Hembygdsförbundet Heimbygda bla till ett par "dagar" som särskilt bör intressera släktforskare.

Måndag 7 juni Kl 13.00 - 18.30

Jamskan inför 2000-talet. Konferens. Lignellsalen, Jamtli.  
anmälan till länsmuseet före den 1/6.

Onsdag 9 juni Kl 15.00 - 20.00

Lokalhistorisk forskning - Ett möte för amatörforskare.  
Landsarkivet.  
Anmälan till landsarkivet senast den 1/6.

\* \* \* \* \*

## SLÄKTFORSKARFÖRTECKNINGEN

Den lilla uppgiftsblanketten, som vi bifogade meddelande nr 9, fortsätter att strömma in. Vi är nu uppe i 51 men eftersom föreningen har 140 medlemmar väntar vi ytterligare minst ett 20-tal blanketter (= 50 %).

Du talar väl om att man kan bli medlem i Jämtlands läns släktforskarförening genom att sätta in årsavgiften, som är 20 kronor, på postgiro 28 91 92-7!