

Släktforskare från Midälva gäster på Hof

Midälva Genealogiska förening var baromsistens inbjuden av Jämtlands släktforskarförening till en gränsträff på Restaurang Hof, där släktforskarföreningens ordförande Birgit Wikström, Östersund hälsade välkommen.

Kjell Hoffman från landsarkivet i Östersund berättade om Jämtli från 1921 då det anlades och om dess vidare utveckling under de gångna åren och de planer man har för framtiden för jämtliområdet.

Midälvas ordförande Viktor Magnusson, Sundsvall berättade sedan om en resa som han hade kallat "I Karl XII:s fotspår i Österled". Han hade företagit den resan med bil - en sträcka på 400 mil - och besökt Helsingfors, Viborg, Narva, Lenningrad, Poltava, Odessa och Bender. Magnusson berättade i fängslande ordalag och visade bilder från de platser Karl XII och hans "bussar" hade kämpat och vunnit segrar och nederlag då Sverige var en stormakt i Europa.

Major Lennart Westerberg talade sedan om "Boställen i Jämtland" och han visade även bilder på de olika boställena, deras storlek och rumsindelning och husens målning utvändigt efter militär rangordning, vidare nämnde han om att en vanlig indelt soldat fick ha sitt soldattorp omålat, ty han låg längst ner på rangordningen.

Efter lunch ställdes färden till I 5:s regementsmuseum där Lennart Westerberg berättade och visade museets olika saker, från alla tidsåldrar i regementets historia, för de drygt 50 intresserade släktforskarna som hade funnit sig till gränsträffen.

Lennart Westerberg visade även att det var inte bara regementets historia han kunde på sina fem fingrar, utan han både kunde blåsa horn och hantera trumma som han demonstrerade för släktforskarna.

De drygt 20 deltagarna från Midälva ställde sedan färden till Frösön under Kjell Hoffmans sakkunniga ledning för att se de sevärda heter som minner om gången tid.

Sigmund Andersson

VEM FORSKAR OM VEM? NU FINNS DET ETT REGISTER

■ Släktforskning intresserar allt flera människor. Släktforskarna har också gått samman för att stödja varandra och för att underlätta kontakterna med varandra och andra forskare och intresserade så har Jämtlands läns släktforskarförening - läs Elis Svensson, Hackås - ställt sam-

man en förteckning över släktforskare i Jämtlands län.

Föreningen har drygt 200 medlemmar och 65 av dessa har lämnat uppgifter om vad man forskar om.

Elis Svensson har nu gjort upp ett släktregister och vem som forskar om vem. Drygt 160 släktnamn är enligt förteckningen utforskade eller håller på att bli utforskade. Nästan lika många socknar berörs enligt ett särskilt register. Dessutom finns det en förteckning över andra forskningsuppgifter bland föreningens medlemmar.

Pressklipp

HAN BÖRJADE FORSKA

Jämtlands läns Släktforskarförening hade i lördags sitt årsmöte. Föreningen kunde blicka tillbaka på ett aktivt verksamhetsår 1983. Medlemsantalet har ökat och är nu c:a 200.

Efter de kompletterande valen har styrelsen nu följande sammansättning: Birgit Wikström (ordförande), Kjell Hoffman (kassör), Kjell Risberg (sekreterare) samt Irma Ridbäck, Inga Rosell, Sven Schylberg och Arne Åkerblom.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade f rektorn Birger Åhlén, Brunflo, om hur han börjat forska kring skolans utveckling i framför allt Brunflo. Han kunde med hjälp av återfunna protokoll, räkenskaper och statistik följa folk- och småskolans framväxt från 1842 års kungörelse. Det framgick ganska klart att en kunglig kungörelse inte alltid leder till omedelbara resultat. Det dröjde nämligen länge innan kungörelsens intentioner kunde efterlevas. Det fanns varken lärare eller lokaler. Den första skolan i Brunflo började byggas först 1864. Före detta undervisades barnen i diverse provisoriska och ofta dåliga lokaler.

Barnen hade möjlighet att gå i skola upp till 8 månader per år men många föräldrar tyckte att några veckor var den tid man kunde avstå från barnens arbetskraft på gården. Stora skillnader fanns mellan stad och land.

Slöjdundervisning infördes i Brunflo 1875. Barnens slöjdalster såldes på auktion för att ge pengar till ny slöjdmateriel.

Vi gör en släktbok

Bäste släktforskare.

Du som sysslar med släktforskning har kanske många gånger tänkt: om man skulle göra en släkttidning eller dito bok! Men så har det stupat på lämpligt material eller kunniga medarbetare och sist men inte minst, hur ska man framställa, tryckmetod etc.

I byn Krokvåg i Ragunda församling brukade kusinerna - ättlingar till Brita och Ante Edlund - samlas till släktträffar någongång vart tredje eller femte år. Eftersom dessa kusiner - tjugofem till antalet - fick egna arvingar, började dessa träffar svälla i omfattning.

Vid en träff 1981 kom någon med ett förslag att göra en släktbok i lössbladsystem. Ett par stycken av oss gjorde upp ett förslag och våren 1982 kom första numret av en släkttidning: Ante-Släkten.

Första numret hade en upplaga på 100 ex och prenummeranterna var ca 30. Lokaltidningarna fick var sitt ex och snart var Ante-Släkten en kändis. Vi håller nu på med femte numret och prenumerationerna är uppe i över 90. Ett nummer går till och med till Canada.

Vad innehåller då denna tidning?

I varje nummer presenteras ett av Antes och Britas barn samt dess ättlingar. Vidare försöker vi att beskriva hur de kan ha bott osv. För varje nummer går vi också ett steg bakåt så långt det är möjligt för att berättat om förfädernas ursprung, det varje släktforskare söker efter.

Du som har en idé om hur din släkthistoria kan utformas, gör ett försök att dokumentera, framtiden kommer att tacka dig. Du som vill men inte tycks kunna, vill du ha ett tips, titta in på Landsarkivet och be att få titta i Ante-Släkten den finns där också.

Jag hoppas att någon av Jls läsare har fått en liten impuls av detta inlägg. Alla har vi en fascinerande historia - skriv din!

Med forskarhälsningar Jan Lindström.

Räkneövning

Om 1 1/2 höna på 1 1/3 dag lägger 1 1/4 ägg - hur många ägg lägger 3/4 höna på 13 timmar?

(Ur gammal räknelära)

Notiser

AVGIFTSBELAGDA FORSKARFÖRFRÅGNINGAR

Fr o m 1 januari kostar det 80:- att få svar på skriftliga förfrågningar till riksarkivet och landsarkiven. Det arbete, som utförs för dessa 80 kronor skall ske inom en tidsram av 30 min.

I senaste numret av GF-aktuellt påpekas dock möjligheten att utnyttja den sk expeditionskungörelsen (SFS 1964:618 med senare ändringar). Priserna enl denna kungörelse är nämligen lägre. En vidimerad avskrift av en handling yngre är 1810 kostar 4:-/sida och är handlingen äldre är priset 15:-/sida.

För att kunna utnyttja expeditionskungörelsens priser måste man ganska exakt kunna ange vilken handling man vill ha avskrift av. Vidare måste man ange att man vill ha avskriften enligt expeditionskungörelsen 1964:618.

(PS. Det finns nog anledning misstänka att det här motsatsförhållandet mellan två kungörelser kommer att rättas till)

NYA FÖRENINGAR

Antalet släktforskarföreningar ökar. Nya föreningar bildas nästan varje månad. Sekreteraren försöker hålla reda på vad som händer och att skaffa fram adresser till alla föreningar. Den som vill ha en adress till någon förening i annan del av landet kan alltså vända sig till sekreteraren/redaktören.



Bräcke

Under hösten planerar styrelsen att arrangera en kommunträff i Bräcke. Vid denna träff vill vi gärna kunna presentera en lista över forskning, litteratur mm, som berör församlingarna i nuvarande Bräcke kommun.

Snälla ni - hjälp oss att spåra upp vad som finns. Meddela till någon i styrelsen.

Tack för hjälpen

Du har väl betalt medlemsavgiften för 1984?? Den är 30 kronor och vårt postgironummer är 28 91 92 - 7.

Frågor och svar

Hans Jacobsson, Högåsvägen 5, 831 43 Östersund, vill gärna ha kontakt med forskare som kan hjälpa honom med uppgifter om gamla Östersundssläkter. Som bekant firar Östersund 200-årsjubileum 1986 och Föreningen Gamla Östersund tänker då komma ut med en extra fyllig årsskrift där man bl a skall presentera några gamla Östersundssläkter.

★★

Spørsmål? -- Jo, säkert!

Medlemsbladets redaktör undrar om släkt- och bygdeforskaren stöter på problem. - Frågorna är säkert flera än vad bladet kan ge plats för, men det finns medlemmar som har årtal av praktisk erfarenhet att dela med sig av. Nybörjaren kan hoppas på hjälp och ger två exempel på spørsmål.

C J E Hasselberg skriver i "Ernst Arbman och den jämtländska väckelsen på hans tid" (Sundsvall 1923) i en not på sidan 94:
 "De äldsta predikande kolportörerna voro ... Mikael Öberg, en 'kraftkarl' både i fysisk och i andlig bemärkelse ..."
 Omdömet avser Michael Pährsson Öberg, född 1828 i Ström, död 1889 i Brunflo fs. Var kan man finna underlaget till Hasselbergs karaktäristik? I Jämtlands läns (lutherska) Missionsförenings handlingar? Önskemålet är att vinna en tydligare bild av Mikael Öberg.

Pehr Danielsson, senare Petrus Nordfors, föddes i Ström 1844. Efter studier vid Fjellstedtska skolan var han i tvenne omgångar verksam som missionär i Indien. Vid sin död 1911 var han komminister i Uppsala-Näs. Har någon föreningsmedlem forskat i Fjellstedtska skolans arkiv och i Johannes Kerfstedts (troligen ej katalogiserade) brevsamling? (Kerfstedt, föreståndare för Fjellstedtska 1870--1920, var v. komminister i Ström 1865--1866.)

Arne Bohné

Kan någon hjälpa mig med detta:

1

Jag söker ättlingar till Lars Petter Jonsson, f 1857, Krokväg, Ragunda, o hh Ingeborg Englund, f 1865, Hammerdal. Från år 1889 bosatta i Hammerdal.

2

Känner någon till Jonas Jonsson, f 1850, Ragunda o hh Olivia Olsson, f 1851 i Brunflo.

Jonas Jonsson skall ha haft hotell eller pensionat i Östersund s:a år 1900-1930. År 1900 står han antecknad som ägare Gård 10 i Östersund, Var låg den?

3

Enligt vad jag hört fanns det en bödelsman eller skarprättare på Frösön som hette Pehr Sellner, f 1817 i Ragunda. Finns det något skrivet om avrättningar på Frösön?

Inger Nemeth, Turbingränd 20,
175 75 JÄRFÄLLA

Föreningsmeddelanden

DATA-INTRESSE

Storstockholms Genealogiska Förening har tillsammans med Föreningen DIS tillsatt en arbetsgrupp DATA-INTRESSE. Denna arbetsgrupp har tillsänt oss en del information och funderingar kring kostnader mm för databearbetning av släktforskningsmaterial. Man bifogar också en enkät, som man vill att intresserade medlemmar besvarar. Blanketter finns hos sekreteraren/redaktören.

Finns någon i vår förening som vill ta på sig att bli vår kontaktman i datafrågor. Kontakta i så fall styrelsen.

Släktforskarförteckning för Jämtlands län bifogas detta JLS-nytt till alla medlemmar som tidigare inte fått den vid Midälva-träffen eller årsmötet.

Vi planerar en ny förteckning till 1985 och erbjuder alla intresserade att lämna uppgifter, gärna på den blankett som följer JLS-nytt nr 18.

Sänd blanketten till Elis Svensson, Hara 2208, 840 43 Hackås, ska vi säga före den 1 oktober 1984.

Föreningens funktionärer 1984Styrelse:

Birgit Wikström, Regementsg 19, ordf
831 41 ÖSTERSUND Tel 063-11 34 21
Kjell Hoffman, Kyrkgatan 74, kassör
831 34 ÖSTERSUND Tel 063-12 42 15
Kjell Risberg, Ängsvägen 13, sekr
830 43 ÅS Tel 063-304 42
Irma Ridbäck, Aspnäsgatan 24
832 00 FRÖSÖN Tel 063-10 16 38
Inga Rosell, Haggvägen 11,
832 00 FRÖSÖN Tel 063-430 14
Sven Schylberg, Grytan 2450,
834 00 BRUNFLO Tel 063-207 01
Arne Åkerblom, Gräftågränd 4,
831 71 ÖSTERSUND Tel 063-850 59

Suppleanter:

Rune Gerdefalk, Morellvägen 23,
831 62 ÖSTERSUND Tel 063-12 83 37
Frans Järnankar, Storån 1366,
820 90 YTTERHOGDAL Tel 0680-610 10
Dagmar Odelhall, Bangårdsgat 69,
831 45 ÖSTERSUND Tel 063-11 82 23

Revisorer:

Nils Dahlberg, Regementsgat 30,
831 35 ÖSTERSUND Tel 063-11 08 21
Hans Jacobsson, Högåsvägen 5,
831 43 ÖSTERSUND Tel 063-11 56 49

Revisorsuppleant:

Maria Nilsson, Artillerigatan 7,
831 35 ÖSTERSUND Tel 063-11 09 39

Valberedning:

Harry Jacobsson, Hornsgatan 8,
832 00 FRÖSÖN Tel 063-12 84 03
Bror Halvarsson, Stabsgränd 16,
831 38 ÖSTERSUND Tel 063-11 21 46
Olle Sefastsson, Birka 1496,
830 43 ÅS Tel 063-305 11

Lokalombud i kommunerna:

Berg
Birgith Carlsson, Hoverberg 2150,
840 40 SVENSTAVIK Tel 0687-120 79
Bräcke
Märtha Åhlund, Ulvsjö 1257,
840 60 BRÄCKE Tel 0693-120 34
Härjedalen
Frans Järnankar, Storån 1366,
820 90 YTTERHOGDAL Tel 0680-610 10
Krokom
Johan Gustafsson, Box 11,
830 51 OFFERDAL Tel 0640-301 00
Ragunda
Stina Eliasson, Box 70,
840 76 STUGUN Tel 0695-103 91
Strömsund
Birger Källberg, Havsnäs 3308,
833 00 STRÖMSUND Tel 0670-200 23
Åre
Sylvia Forss, Björkvägen 1,
830 05 JÄRPEN Tel 0647-112 52

JLS-ARRANGEMANG

7 maj kl 19 har alla som forskar i församlingarna i nuv. Åre kommun möjlighet att träffas för att ge och få tips om framkomliga vägar i arkiv och bibliotek.

Plats: Församlingshemmet i Järpen.

20 maj. Vårutflykt till Stugun.

Samling i Pål-Persgården (intill gamla kyrkan) kl 13.

Hembygdsföreningens ordförande berättar om Stugun förr och nu, kaffe mm. Besök i gamla kyrkan och möjlighet att besöka gårdsmuseet i Skönvik.

Vi försöker ordna samåkning i bilar.

Bilägare och den som vill ha skjuts anmäler sig till Kjell Risberg (063-30442)

Vi åker från Artillerigatan kl 12.

Nya medlemmar

Lars Persson, Östersundsvägen 10,
830 30 LIT

Nya adresser

Maja Eriksson, Tingsgatan 8 A,
831 37 ÖSTERSUND

Anna Nilsson, Postlåda 145,
830 22 FÅKER

Red:s ruta

Detta är sista JLS-nytt före sommaren.

Höstens första nummer hoppas vi kunna ge ut i början av september. Till detta nummer vill vi ha manus senast den 20 augusti.

Höstens andra nummer hade vi tänkt oss som ett temanummer kring emigrationen. Du som har träffat på emigranter i din forskning - berätta om dem och om hur du bar dig åt för att spåra dem i det nya hemlandet.

TREVLIG SOMMAR !